



Fot. 1911.

JOHN ADAM PEYRON

* 1870 † 1949

Den 28 juli 1949 gick en av Entomologiska föreningens i Stockholm veteraner ur tiden. Det var John Peyron, vår uppskattade kännare av fjärilarnas ägg och larver. Redan 1890 blev han medlem i föreningen och denna tillhörde han sedermera ända till sin bortgång den 28 juli 1949. Styrelsemedlem blev han 1911 och fungerade som sådan i nära 30 år, närmare bestämt till år 1940, då han av åldersskäl begärde sitt avsked.

John Peyron var född i Stockholm den 20 oktober 1870. Efter avlagd studentexamen år 1889 ägnade han sig åt medicinska studier och blev så år 1904 legitimerad läkare samt öppnade praktik med barnsjukdomar som specialitet. Vid sidan uppehöll han under många år tjänst som verksläkare vid Stockholms folkskolor ävensom vid några andra offentliga institutioner.

Ända sedan ungdomsåren hyste John Peyron ett starkt intresse för naturen. Detta koncentrerades småningom på studiet av vårt lands fjärilar. Därvid blev ej samlarbegäret ledmotiv, snarare blev detta medel för ett närmare utforskande av de olika fjärilarternas utveck-

lingsstadier, särskilt deras ägg och larver. Ty vår kunskap om dessa var vid tiden för senaste sekelskiftet synnerligen bristfällig. Med stor flit och noggrannhet födde han upp fjärilslarver, vilkas olika utvecklingsstadier han tillvaratog, puppor av olika slag kläcktes och de framkomna fullbildade fjärilarna fingo ofta avlägga sina ägg i fångenskapen. Larverna preparerades på sedvanligt sätt genom uppblåsning och äggen tillvaratogos dels löst liggande i små glasrör dels i form av mikroskopiska preparat. Genom resor inom de nordiska länderna hopbringade han småningom ett rikt studiematerial. Alldeles särskilt inriktade han sina studier på äggen. De beskrevos, mättes och avbildades ytterst noga. Resultatet av detta hans omfattande och synnerligen förtjänstfulla arbete blev en omkring 300 kvartsidor diger volym med hundratal teckningar dels i texten dels samlade på ett tiotal planscher. År 1909 trycktes detta klassiska verk i band 44 av Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar. I övrigt inskränkte sig Peyrons publikationer till endast ett tiotal smärre skrifter och notiser, tryckta i Entomologisk tidskrift under åren 1890—1913, något som givetvis vi fackentomologer beklaga men som förvisso förklaras av att andra fordrande arbetsplikter krävde hans krafter. Som ett dokument och en källa för kommande forskare förvaras nu hans utomordentligt värdefulla larvsamling jämte äggpreparaten och hans samling av fullbildade fjärilar på Naturhistoriska riksmuseums entomologiska avdelning, som i donation fått mottaga hans efterlämnade entomologiska forskningsmaterial.

En läsare av denna minnesruna vill måhända till sist veta något om den bortgångnes personlighet. Författarens till dessa rader intryck av honom alltsedan vår bekantskap gjordes för omkring 50 år sedan stå orubbligt kvar. Vännen John Peyron var en sällsynt god och försynt människa. Aldrig hörde man honom fälla ett bittert omdöme om en kamrat och kollega, aldrig sökte han hålla sig framme och överglänsa en medmänniska. I sällskap var han ordknapp, men då något intresserade honom särskilt gjorde han sina inlägg i den vänliga ton, som var honom egen. I samarbetet med sina entomologiskt intresserade vänner var han alltid hjälpsam och detta ej minst då det gällde ungdomen. Korteligen, John Peyron har lämnat efter sig minnet av en gedigen och god människa, vilken i sitt liv och sin gärning blott vunnit kollegers och vänners aktning och tillgivenhet.

Alb. Tullgren.